

2010: het Jaar van de Witte Tijger

Ik ben terug na mijn 'winterstop' in Oman, Abu Dhabi and Dubai. Met 4WD gecroost door de bergen in Oman – geweldige berglandschappen. De opening meegevierd van de Burj Khalifa, 's werelds hoogste gebouw in Dubai. Ontroerend: aan de voet van de toren staat een fotocollage van de mensen die het gebouw realiseerden. Ze kwamen uit veertig landen en culturen en de meesten zijn geboren in dorpjes waar huizen hooguit één verdieping hebben. Mensen zijn tot veel groots in staat, blijkt maar weer. De lezing voor de Dutch Business Council leverde een levendige discussie op over de bevolkingspolitiek in het Midden-Oosten.



2010: the Year of the White Tiger

I'm back after wintering in Oman, Abu Dhabi and Dubai. Took a 4WD through the mountains of Oman, saw some amazing mountain landscapes. Celebrated the opening of the Burj Khalifa, the world's highest building in Dubai. A moving moment: at the bottom of the tower they have put up a photo collage of the people who helped to build it. The workers hail from forty countries and cultures and most of them were born in villages where the houses have one floor at the most. People are capable of extraordinary feats, as has been proven once again. The lecture for the Dutch Business Council generated a lively discussion about the population policies in the Middle East.



De Toekomst van de Liefde

Drie jaar nadat ik eraan begon, werd op 29 januari jl. het boek ten doop gehouden in boekhandel selexyz scheltema in Amsterdam. Geweldig feest. Humberto Tan nam het eerste exemplaar in ontvangst en schreef ook het voorwoord. 'Happy Hooker' Xaviera Hollander deelde haar ervaringen en storyteller Lisa Lipkin presenteerde het verhaal van Adam en Eva in het digitale tijdperk. Wat als Adam en Eva nu op aarde zouden komen en aan de computer verslaafd zouden raken? Diezelfde avond werd het gezellig in de uitzending van Pauw&Witteman. Daags voor de boekpresentatie had justitieminister Ernst Hirsch Ballin bekendgemaakt naar een polygamieverbod te streven, terwijl nu meer mensen dan ooit meervoudige relaties onderhouden. Dat zagen verschillende journalisten ook wel, dus *De Telegraaf* en andere media zagen hierin aanleiding om de polygamietrend uit het boek te belichten. Maar het boek gaat niet alleen over seks! Een samenvatting staat in [dit clipje](#).

Een reportage van de boekpresentatie in selexyz scheltema kunt u [hier bekijken](#).



The Future of Love

Three years after I started working on it my book was finally launched on 29 January at the selexyz scheltema book store in Amsterdam. What a great party. Humberto Tan received the first copy and also wrote the preface. "Happy Hooker" Xaviera Hollander shared her experiences and storyteller Lisa Lipkin presented the tale of Adam and Eve in the digital age. What if Adam and Eve would find themselves on earth in the present and become addicted to their computer? That same evening I had an interesting chat on the set of Pauw&Witteman (chat programme on Dutch TV). A day before the recording Justice Minister, Ernst Hirsch Ballin had stated that he wished to prohibit polygamy whereas the number of people living in a polyamorous relationship is higher than ever. Several journalists noticed this discrepancy, so *De Telegraaf* (Dutch newspaper) and other media thought that this was an excellent opportunity to discuss the polyamory trend in the book. But the book is more than just about sex alone. A summary can be found [in this clip](#).

[Click here](#) for a photo gallery of the book presentation at selexyz scheltema.



Victoria Koblenko

Liefde is...
Love is...



IN in de liefde UIT

- Gevarieerde intimiteit
- Aanraken
- Knuffelen
- Multisensueel computerdaten
- Zebraapaar
- Geborgenheid
- Brandweerman
- Sperma door vrouwen gemaakt
- Seksuele kwetsbaarheid
- Virtueel flirten
- Surinamisering van de liefde
- Datingsite voor mooie mensen
- DNA-dating
- Vrouwen aan zet
- 50-plusvrouw en 20-plusman
- Cradle snatching
- Biseksualiteit
- Aseksualiteit
- Vervaging
- Massage bij fysiotherapeut
- Poederchip
- Behaard
- Platonische liefde
- Sensualiteit en erotiek
- Warme Flexa-verven
- Jelqing
- Plastische chirurgie
- Matching via horoscoop
- Geliefde ontmoeten op het werk
- Viagra voor vrouwen
- Pretspekjes
- Cleur en zweet
- Designerdrugs: knuffelhormoon
- Vriendschappelijke seks bij tieners
- Robot als lover
- Nachthemd
- Energetisch werk

- Liefdesmythes
- Afstandelijkheid
- Haalbaar
- Retired husband syndrome
- Hopeless romantic
- Kuise vrouwen
- Bankier
- Natuurlijk haar op de kop
- Beautyjunkie
- Gebreken en onvolkomenheden
- Monogamie
- Dating zonder focus
- Kinderen met onbekende vader
- Mannen die initiatief nemen
- Partners van dezelfde generatie
- Gezin als hoeksteen van de samenleving
- Strikte voorkeuren
- Liefde die alleen seksueel is
- Scherpe scheidingen
- Niet aangeraakt worden
- Privacy na de dood
- Geschoren/getrimd
- Partner als volger
- Privacy
- Steriele interieurs
- Lijding
- Vrouw als automatische verpleegster
- Matching via vrienden
- Geliefde in de kroeg leren kennen
- Je neerleggen bij je levenslot
- Graatmager
- Frisgewassen
- Harddrugs
- Kalverliefde bij tieners
- Pantoffels met dierenkop
- Eenzaam
- Seks met hoofdpin

IN in love OUT

- Varied intimacy
- Touching
- Cuddling
- Multi-sensual computer dating
- Zebra couple
- Security
- Fireman
- Sperm created by women
- Sexual vulnerability
- Virtual flirting
- Surinamisation of love
- Dating site for beautiful people
- DNA-dating
- Women take the initiative
- 50+ woman and 20+ man
- Cradle snatching
- Bisexuality
- Asexuality
- Fading
- Massage by a physiotherapist
- Powder chip
- Hairy
- Platonic love
- Sensuality and erotica
- Warm Flexa paints
- Jelqing
- Plastic surgery
- Matching through horoscopes
- Meeting the love of your life at work
- Viagra for women
- Funky marshmallows
- Odour and sweat
- Designer drugs: cuddle hormone
- Friendly sex among teens
- Robot as a lover
- Night-T
- Energetic job

- Love myths
- Distance
- Bitch
- Retired husband syndrome
- Hopeless romantic
- Chaste women
- Banker
- Natural hair
- Beauty junkie
- Defects and imperfections
- Monogamy
- Dating without focus
- Children whose father is unknown
- Men who take the initiative
- Partners of the same generation
- Family as the cornerstone of society
- Strict preferences
- Love that is only sexual
- Acrimonious divorces
- Not being touched
- Privacy after death
- Shaven/trimmed
- Partner as a follower
- Privacy
- Sterile interiors
- Suffering
- Woman as an automatic nurse
- Matching through friends
- Getting to know the love of your life in a pub
- Resigning oneself to one's fate
- Stick thin
- Freshly washed
- Hard drugs
- Teenage puppy love
- Fuzzy animal slippers
- Lonely
- Sex with a headache



De Toekomst van de Liefde

In ons huidige en toekomstige leven maken we meer mee dan ooit en ontmoeten we meer mensen dan vroeger. Verlokkingen en verleidingen zijn daarmee groter dan ooit... Liefde krijgt een andere relatie tot werk, want mensen willen vaker een work/life-balance die hun liefdesleven ten goede komt. Technologie en globalisering beïnvloeden de liefde meer en meer, denk alleen al aan de invloed van internet en robots die betere minnaars dan mensen zouden kunnen worden... en die geen alimentatie kosten bij scheiding.

Op dit moment noemt een op de vier Nederlanders zich eenzaam, en melden fysiotherapeuten al dat de helft van hun cliënteel voor massages mensen betreft die niet meer gestreed worden. Ook in de thuiszorg komt veel vraag naar zorg voort uit eenzaamheid. Daarmee groeit de liefdesmarkt. De liefde wordt een belangrijk thema in 2010, nu ook zingeving, spiritualiteit, warmte, intuïtie, instinct en 'jezelf goed voelen' terugkeren in de 'economie van het geluk'. Onderzoek toont aan dat mensen met een relatie gelukkiger zijn dan mensen zonder, maar de relatievorm kan je gevarieerder invullen dan ooit. Het huisdier als beste vriend (nu niet alleen een hond of kat maar ook een minivarkentje) ruikt op. Maar ook de robot wordt verder ontwikkeld als de ultieme geliefde. In de lezing 'De Toekomst van de Liefde' worden alle liefdetrends op een rij gezet.



The Future of Love

Now and in the future our life is made up of more experiences than ever and we meet more people than we would have in the past. As a result, temptation is just around the corner... The relationship between love and work has changed because people are increasingly interested in a work-life balance that benefits their love life. Technology and globalisation increasingly influence love, just think of the influence of the Internet and robots in the future that might become better lovers than people... and that don't require alimony after a divorce.

At present, one in four people in the Netherlands see themselves as lonely and physiotherapists have stated that half of their clientele for massages is made up of people who no longer wish to be cared for. In home care too a lot of requests for care are directly related to loneliness. The market for love is growing. Love will be an important theme in 2010, now that the search for meaning, spirituality, warmth, intuition, instinct and "feeling good" have been reinstated in the "economy of happiness". Research has shown that people in a relationship are happier than people who aren't, but the interpretation of that same relationship has become more varied than ever. Your pet as your best friend is becoming more popular (no longer just a dog or a cat but a miniature pig). But robots are also being developed as the ultimate lover. The lecture "The future of love | De Toekomst van de Liefde" lists all of the love trends.

Lezingen in Suriname, Luxemburg en Abu Dhabi

Deze maand staan er weer vele lezingen gepland. Leuk om aan de Surinaamse universiteit vier gastcolleges te geven (over medische innovaties en duurzaamheid) en ook leuk om voor Credit Suisse Bank in Luxemburg te spreken (over bankieren van de toekomst) en op een universiteit in Abu Dhabi (over duurzaamheid in een oiledland). Ben zeer onder de indruk van de kenniseconomie die in Abu Dhabi wordt opgebouwd en van het initiatief van de CO₂-vrije stad Mazdar.

Namens Trend Office Bakas wens ik u een liefdevolle en inspirerende Valentijnsdag.

Adjiedj



Lectures in Suriname, Luxembourg and Abu Dhabi

This month once again several lectures have been planned. I look forward to giving four guest lectures at the Surinamese university (about medical innovations and sustainability) and also the opportunity to give a lecture at the Credit Suisse Bank in Luxembourg (about banking in the future). In Abu Dhabi I will be lecturing on sustainability in an oil nation. I'm also impressed with the knowledge economy that is being built in Abu Dhabi and the initiative of the CO₂-free city of Mazdar.

On behalf of Trend Office Bakas I wish you a loving and inspirational Valentine's Day.

Adjiedj

Wilt u uw abonnement op de Bakas Nieuwsbrief opzeggen?
Stuurt u dan een mail naar bakasjournaal@bakas.com.
U kunt zich altijd weer opnieuw aanmelden.

Would you like to cancel your subscription to the Bakas Newsletter?
Please send an email to bakasjournaal@bakas.com.
You can always re-subscribe.

